

ΟΙ ΚΑΝΝΕΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ-ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΓΚΡΟΜ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ

Την Πέμπτη 19 του Μάη πραγματοποιείται πορεία 2.500-3.000 ανθρώπων ,ενάντια στο κράτος και τις φασιστικές συμμορίες ,ύστερα από κάλεσμα του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου. Αιτία για την πραγματοποίηση της πορείας στάθηκαν μια σειρά παρακρατικών χτυπημάτων ενάντια σε κοινωνικοπολιτικούς χώρους και αγωνιστές. Η πορεία ,που ξεκίνησε από την Πλατεία Βικτωρίας και κατέληξε στα Προπύλαια , αποτέλεσε μία δυναμική απάντηση στο καθεστώς πως τα μαχαίρια των φασιστών και οι σφαίρες της δημοκρατίας δεν είναι ικανά να ανακόψουν τον αγώνα για την ελευθερία.



Μετά το τέλος της πορείας η επίθεση σ' ένα ναό του κεφαλαίου στάθηκε η αφορμή για να εξαπολύσουν οι κατασταλτικές δυνάμεις της δημοκρατίας ένα προσχεδιασμένο πογκρόμ ,το οποίο θα ζήλευαν και τα πιο "αυταρχικά" καθεστώτα. Δεκάδες δακρυγόνα ,ξύλο, εξευτελισμοί ,αποκλεισμός και στρατιωτική κατοχή μιας ολόκληρης συνοικίας στο κέντρο της Αθήνας, εκατοντάδες προσαγωγές (γύρω στις 150) είτε στο δρόμο είτε μετά από εισβολή των ΜΑΤ και κουκουλοφόρων ασφαλιτών σε διάφορα μπαρ της περιοχής, συνθέτουν την νύχτα της 19ης Μάη .Μία νύχτα που έμελλε να τελειώσει με την επίθεση των ΜΑΤ σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες έξω από την Γ.Α.Δ.Α. . Την επομένη μέρα πραγματοποιείται συγκέντρωση στα δικαστήρια ,σε ένδειξη συμπαράστασης στους 19 συλληφθέντες ,εκ των οποίων οι 13 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Οι 6 (με πλημελλήμετα) θα αφεθούν ελεύθεροι με τακτική δικάσιμο ,ενώ οι 13 θα κρατηθούν τρεις ημέρες στη Γ.Α.Δ.Α. και θα αφεθούν στις 23/5 με περιοριστικούς όρους και βαριές εγγυήσεις .

Το πογκρόμ της 19ης Μάη ,το φακέλωμα εκατοντάδων ανθρώπων ,η αστυνομική προβοκάτσια (με την δήθεν εύρεση χειροβομβίδας σε κάδο απορριμάτων) με στόχο την παρουσίαση βεντέτας μεταξύ αναρχικών και ΜΑΤ, οι φαινομενικά τυχαίοι πυροβολισμοί του μπάτσου Χρ. Πασιά στο χώρο του Πολυτεχνείου στις 10/5 ,με συνέπεια τον τραυματισμό ενός συντρόφου ,μία σειρά από επιθέσεις φασιστοειδών σε χώρους και αγωνιστές του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από τις απαντήσεις του καθεστώτος σε μία σειρά κινήσεων αντίστασης ,οι οποίες πραγματώθηκαν από τον χώρο αυτόν. Κινήσεις (επίθεση στο ελληνικό γκουατανάμο το αστυνομικό τμήμα του Αγ. Παντελεήμονα - πορείες και εκδηλώσεις ενάντια στον εθνικισμό, τον ρατσισμό και την εθνική ενότητα - κινήσεις ενάντια στα κελιά λευκά ή κανονικά - πορεία για την Πρωτομαγιά και κατάληψη του Πολυτεχνείου στις 10/5 - πορεία ενάντια στο κράτος και τις φασιστικές επιθέσεις στις 19/5 κ.α.) ,που με την πρακτική τους και τον λόγο τους αποτέλεσαν την ελάχιστη απόδοση κοινωνικής αντιβίας ενάντια στα εγκλήματα της δημοκρατίας ,αλλά και τον καίριο αντίλογο στον επιβεβλημένο λόγο και την σιωπή των διαφόρων ιδεολογικών μηχανισμών της κυριαρχίας. Κινήσεις του αναρχικού - αντιεξουσιαστικού χώρου ,οι οποίες συνδέθηκαν με κομμάτια της κοινωνίας και βρήκαν ερείσματα ανάμεσα στους απανταχού καταπιεσμένους ,αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν τελείωσε ,τίποτα δεν χάθηκε.

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΑΙΝΕΤΑΙ

