



# Στέκι Μαντιλονοία!

Κόντρα στους  
ανέμους  
κάθε εξονοίας,  
ωλέουμε ωρος  
την ελευθερία

η αυτοοργάνωση, η αντιεραρχία  
και η αλληλεγγύη

...δεν χωράνε σε προεκλογικά  
φυλλάδια και μελλοντικούς  
παράδεισους. Χαμογελάνε  
όταν πέφτουν τα κάγκελα στο  
Φιλοπάππου, είναι εκεί όταν  
ξηλώνονται οι κεραίες κινητής  
τηλεφωνίας, κάνουνε βόλτες γύρω  
από τη ράικο, περπατούν στο  
πάρκο της Κορεάτικης Αγοράς,  
κλείνουν το μάτι κοιτώντας τις  
κάμερες και πιάνουν κουβεντούλα  
στις λαϊκές συνελεύσεις.

αναζητάνε διαρκώς τη θέση τους  
στην καθημερινότητα

όπου οι κινήσεις ενάντια  
στην απομόνωση,  
την εμπορευματοποίηση,  
την εξατομίκευση,  
την εκμετάλλευση  
και σε όσι μας καταπίεζει  
δεν είναι στιγμιαίες αλλά...

δημιουργούνται τους χώρους όπου ο  
δρόμος προς την ελευθερία είναι  
το στοίχημα κάθε στιγμής

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ & ΠΥΛΑΔΟΥ  
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

**Ένας περίπατος στις γειτονιές της πόλης**  
ξεδιπλώνει μπροστά μας την αστική γκρίζα  
καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα  
με τις χιλιάδες αντιφάσεις της, γεμάτη  
εικόνες που συνθέτουν το σκηνικό της  
μητρόπολης.

Μια βόλτα στου Φιλοπάππου πριν από  
πέντε χρόνια μας έφερε αντιμέτωπους,  
για μια ακόμη φορά, με τη λογική του  
ελέγχου και της εμπορευματοποίησης.  
Τα σχέδια προέβλεπαν την τοποθέτηση  
κάγκελων για τη περίφραξη ενός από τους  
ελάχιστους ελεύθερους χώρους της πόλης  
και τη μετατροπή του σε εμπόρευμα προς  
κατανάλωση. Η εμπορευματοποίηση και  
ο ασφυκτικός έλεγχος της ζωής μας είναι  
συνυφασμένα με τα αναπτυξιακά σχέδια  
και τα μεγαλεπήβολα εθνικά τους οράματα  
(ολυμπιακοί αγώνες).

**Στη συνέχεια κατηφορίσαμε στο εργοστάσιο**  
της PALCO. Εκεί όπου τα αφεντικά, αφού  
ξεζούμισαν τις εργαζόμενες, αποφάσισαν  
για το καλό της τσέπης τους τη μεταφορά  
του εργοστασίου στα Βαλκάνια, όπου το  
ξεζούμισμα είναι πιο αποδοτικό για αυτούς  
(οικονομική ανάπτυξη το ονομάζουν...).

Περπατήσαμε λίγο πιο δίπλα, στη  
γέφυρα του Πουλόπουλου και βρεθήκαμε  
στην πρώην Κορεάτικη αγορά. Τα πλάνα  
την ήθελαν εμπορικό-ψυχαγωγικό κέντρο,  
μετουσιώνοντας τον ελεύθερο χώρο και τη  
διασκέδαση σε επικερδή επιχείρηση.

Ύστερα ακολούθησαν οι κεραίες κινητής  
τηλεφωνίας. Σπαρμένες στις ταράτσες,  
ευτυχώς λιγοστών φιλάργυρων γειτόνων  
μας, ήρθαν να ενισχύσουν το σήμα στο  
κινητό μας καθώς και τη δυνατότητα για  
“επικοινωνία”... εκπέμποντας καρκινογόνο  
ακτινοβολία.

Δυστυχώς για αυτούς, από τα κάγκελα  
στου Φιλοπάππου μέχρι τις κεραίες κινητής  
τηλεφωνίας, η γειτονιά αντιστάθηκε. Μέσα  
από αυτοοργανωμένες λαϊκές συνελεύσεις,  
χωρίς ιεραρχία και μακριά από τη λογική  
της αντιπροσώπευσης οι κάτοικοι με τον  
αγώνα τους μετέτρεψαν την Κορεάτικη  
αγορά σε πάρκο, ρίχνουν την περίφραξη  
στο λόφο και συνεχίζουν να ξηλώνουν  
μέχρι τώρα τις κεραίες.

Μέσα από αυτούς τους αγώνες  
βρεθήκαμε και εμείς να συνεχίζουμε ένα  
ταξίδι κόντρα στην εξουσία, προτάσσοντας  
αντιστάσεις σε οτιδήποτε μας καταπίεζει  
και μας διαχωρίζει. Έχοντας επιλέξει να  
λειτουργήσουμε αυτοοργανωμένα και  
αντιεραρχικά, χωρίς διαμεσολαβητές, πάνω  
στις αρχές της σύνθεσης και της ομοφωνίας.  
Μακριά από κόμματα και θεσμούς (ΜΜΕ,  
μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημοτικά  
συμβούλια, κρατικές αρχές) και χωρίς να  
αποσκοπούμε σε πολιτικά οφέλη. Ενάντια  
σε φασιστικές/ρατσιστικές λογικές που  
θέλουν τους ανθρώπους διαχωρισμένους  
με κριτήριο τον τόπο γέννησής τους και  
τη γλώσσα που μιλάνε. Αποδομώντας  
την πατριαρχία, που γεννά σεξιστικές  
αντιλήψεις διαχωρίζοντας τους ανθρώπους  
με βάση το φύλο και τις ερωτικές επιλογές  
του καθενός.

Έχοντας την ανάγκη να συναντιόμαστε και να  
επικοινωνούμε πραγματικά, δημιουργήσαμε  
ένα χώρο που συμπυκνώνει τα παραπάνω  
χαρακτηριστικά. Έναν αναρχικό-  
αντιεξουσιαστικό χώρο δημιουργίας και  
αντίστασης που θα φιλοξενεί τις αρνήσεις  
μας και θα αποτελεί τόπο έκφρασης των  
επιθυμιών και του λόγου μας. Χώρος  
ανοιχτός για οποιαδήποτε/οποιοδήποτε  
επιθυμεί να ορθώσει αντιστάσεις και να  
δημιουργήσει μακριά από εμπορευματικές  
λογικές.

Στο “Στέκι Αντίπνοια” λειτουργεί  
δανειστική βιβλιοθήκη, ενώ είναι  
ανοιχτό για όσους/όσες επιθυμούν να  
βρεθούν σε αυτό κάθε Τετάρτη 7-9  
και Σάββατο 6-9 το απόγευμα.

**Ένας περίπατος στις γειτονιές  
της πόλης...**

**Δεκάδες αντιφάσεις στο γκρίζο  
σκηνικό...**

**Όπου οι επιθυμίες και οι αρνήσεις  
μας χρωματίζουν με αντιστάσεις  
την καθημερινότητα...**

**Συνέλευση Στεκιού  
“ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ”**