

Αστυνομικός για τα σίγουρα 600€;
 Γιατί το θέλει ο μπαμπάς και η μαμά;
 Αστυνομικός για να σώσω την χώρα;
 Γιατί είναι καλό να είσαι εξουσία;
 Αστυνομικίνα γιατί είναι και πολύ μπροστά;
 Για να πιάνω τους "κακούς";
 Για τη τάξη και την ασφάλεια;
 Αστυνομικός για να με σέβονται;
 Γιατί μπορεί να έχω και μηχανή;
 Γιατί είναι σέξι η στολή; Για το όγλο;
 Αστυνομικός σαν το CSI Miami;
 Αστυνομικός για να έχει και λίγη δράση η ζωή μου;
 Γιατί θα προστατεύω τη βουλή;
 Για να είμαι μια ζωή στρατιωτάκι;
 Για να μου πιπήζουν μέρα-νύχτα το μυαλό;
 Για να κυνηγάω τα λεφτάκια και να βαράω προσοχή;
 Για να μπουκάνομαι στα αναβολικά;
 Ούτε μια μέρα ελεύθερος..
 Μπάτσος, για να χτυπάω πάντα τους φτωχούς;
 Για να πουλάω πρέζα και νταβατζηλίκι;
 Για να με βρίζουν οι γιαγιάδες;
 Μπάτσος για να χτυπάω τους ανθρώπους που αγωνίζονται;
 Για να δοθοφονώ;
 Να είμαι το σκυλί των αφεντικών;
 Να πουλάω τις ζωές των πιο εξαθλιωμένων;
 Μπράβος των δυνατών;
 Να σπάω χέρια και πόδια, επειδή έτσι με διέταξαν;
 Μπάτσος για όλο αυτό το σύστημα;
 Στην υπηρεσία κάθε είδους μαφιόζου..
 Για να με περιφρονούν, να με μισούν και να με φτύνουν;
Μπάτσος...; Ποτέ!!
Για όλους τους λόγους του κόσμου!


 Το στέκι Αντίπνοια είναι ένας αντιεξουσιαστικός χώρος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πιλάδου στα Κάτω Πετράλωνα. Το έντυπο αυτό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές των γειτονιών μας. Ένας άλλος είναι να περάσετε να τα πούμε και από κοντά κάθε Τετάρτη (7-9) και Σάββατο (6-9).

stekiantipnoia.squat.gr

Τεύχος # 7 - Μάιος 2011

KOPAINA

Έντυπο αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου



